

INLEDNING

Kommitténs verksamhet har under året präglats av en hygglig informations- och föreläsnings- verksamhet i ABFStockholms lokaler. Styrelsen, som fastställt mötenas inriktning, har ägnat mycket tid åt att finna en lösning på att insamlade medel för Agent Orange-offren kommer till användning i Vietnam. Därtill har som tidigare kontakter upprätthållits med Laos och Vietnams ambassader i Stockholm.

STYRELSE

Årsmötet den 13 mars omvalde Johan Peanberg till ordförande och Sunthorn Vongnongvar till kassör. Till övriga styrelseledamöter valdes Ulf Svensson, Agneta Carleson-Sten, Eva Lindskog Mai Vodinh, Linda Wohlin, Rolf Samuelson och Le Thanh Tung. Under verksamhetsåret avgick Tung av personliga skäl.

Till suppleanter valdes Ing-Britt Trankell och Leif Isaksson och till revisorer Gunnar Skoglund och Jan Ovesen samt till revisorssuppleant Eva Åhlström.

KONSTITUERING

Vid styrelsens konstituerande möte utsågs Ulf Svensson till viceordförande, Linda Wohlin till sekreterare och Mai Vodinh till webansvarig.

Styrelsen har under året hållit xx protokollförda sammanträden.

ÅRSMÖTET

Årsmötet hölls i ABF-huset den 13 mars. Inför mötet hölls ett offentligt seminarium med rubriken ” Vad har det svenska biståndet betytt för Laos ?” Föreläsare var AnnLis Åberg, som i mer än 20 år följt utvecklingen i landet främst genom arbete för Sida och Statistiska Centralbyrån men också som Sveriges sista Chargé d'affaires i Laos.

ALLMÄNLÄGET

Utvecklingen i Vietnam, Laos och Kambodja är inte entydig men vissa drag är likartade som exempelvis en svag rättsordning, tilltagande korrupktion och flagranta maktövergrepp. Rättsordningen är underordnad regeringspartierna, som saknar demokratisk uppbyggnad och styr tillämpningen av lagarna. För den enskilde är de oftast ogenomträngliga. Maktövergreppen möjliggörs av att regeringspartierna i de olika länderna fungerar som en parallell statsmakt, vilket ger lokala och centrala partiledare makt att i egenintresse handla utan insyn för allmänintresset. Den utbredda korrupktionen undergräver tilltron till samhället och leder till att politiska makthavare förfogar över statens medel utan medborgarnas insyn.

MAKTÖVERGREPP

Styrelsen har under verksamhetsåret bl a uppmärksammat följande flagranta fall av maktövergrepp:

Tretton kvinnliga människorättsförsvarare dömdes till fängelse i Kambodja i majmånad. De har haft en ledande roll i fredliga protester mot expropriering och tvångsvräkningar vid Boeung Kak-sjön i centrala Phnom Penh, där över 3,000 familjer tvingats från sina hem. Den första oktober dömdes Mom Sonando, grundare och ägare till den oberoende radiostationen 'Bikupan' till ett 20-årigt fängelsestraff för uppvigling.

I Vietnam dömdes bloggarna Nguyen Van Hai, Ta Phong Tan och Phan Thanh Hai till fängelsestraff mellan 12 och fyra år för att ha kritiserat myndigheter och protesterat mot bristen på frihet i landet. Den 15 december fördes den internationellt kända PADETC-ledaren Sombath Somphone bort i Vientiane av laotisk polis och har sedan dess varit försvunnen. Regeringen säger sig sakna kännedom i fallet, som rönt stor internationell uppmärksamhet.

SEMINARIER

Under verksamhetsåret har nio seminarier hållits, varav två avhandlat aktuella romaner.

Sydkinesiska Sjön - ett latent hot mot freden?

Mötet hölls den 19 januari och föreläsare var professorn och fredsforskaren Stein Tönnesson, som analyserade de ekonomiska, strategiska och politiska orsakerna till konflikterna i Syd kinesiska Sjön, där Kinas alltmer självsäkra agerande och territoriella krav skapat konflikter i området och oro hos folket i länder som Filippinerna och Vietnam.

Mitt mörka hjärta- gangstern och reportern

var titeln på seminariet den 15 februari, där redaktören för Situation Stockholm och författaren Cyril Hellman berättade om sin dokumentärroman med samma titel. USAs regering fick efter 11 september igenom ett avtal att deportera kriminella kambodjaner bosatta och uppväxta i Förenta Staterna tillbaka till Kambodja. För några få blev det en nystart men för flertalet en misär, där familjer splittrats, deporterade blivit främlingar i sitt hemland och återfallit i gamla mönster från USA-tiden.

Vad har det svenska biståndet betytt för Laos?

AnnLis Åberg redogjorde för det svenska utvecklingssamarbetet med Laos på mötet den 13 mars.

Det svenska biståndssamarbetet avslutades 2011 och utvärderingar av det visade tydligt att biståndet fyllt en viktig roll i Laos under mer än 30 år. Laos, slog AnnLis fast,

framstår idag alltmer som en asiatisk tiger om än i det mindre formatet.

Femtio år av svenskt bistånd- vad blev resultatet?

Ett samtal om utvecklingsarbetet med Laos, Vietnam och Sri Lanka var underrubriken för det välbesökta offentliga mötet den 3 april med konsulterna Marc Mc Gillivray och David Carpenter., som gjort en utvärdering av det svenska biståndet till de tre länderna. Studien sträcker sig över femtio år och var beställd av Sida. Den syftade till att i tre olika rapporter beskriva hur Sverige medverkat till fattigdomsbekämpningen. Seminariet ägde rum i samarbete med FuF och hölls på engelska. Samtalsledare var AnnLis Åberg.

Rättegången om folkmordet i Kambodja

Seminariet, som ägde rum den 24 april visade tydligt på Hun Senregeringens direkta inblandning i domstolens angelägenheter. Föreläsare var Youk Chhang och Jan Ovesen. Mötet avslöjade Youk Chhangs, chef för Documentation Center of Cambodia totala brist på förståelse för Amnesty Internationals och Human Right Watch oro liksom Jan Ovesen kritik av regeringens inblandning i undersökningsdomarna Blunk och Kasper-Anserment avgång respektive tillsättning.

Lokal demokrati i Vietnam - redan nu?

Den 28 maj redovisade fd ambassadören i Hanoi , Gösta Edgren, och chefsrådgivaren Torbjörn Öckerman för Chia Se programmet i Vietnam. Det var ett experiment i lokal demokrati sanktionerat av regeringen för att se om ökat medborgarinflytande kunde vara mer effektivt för fattigdomsbekämpning. Programmet nådde 300.000 i de fattigaste delarna av Vietnam och visade sig vara framgångsrikt. Samtalsledare var Rolf Samuelsson.

Sång till den storm som skall komma

Mötet med författaren Peter Fröberg Idling ägde rum den 2 oktober. Inför landets första fria val 1955 kämpar Sar, officiellt sekreterare till oppositionspartiets ordförande i hemlighet övertygad kommunist. Ett framgångsrikt val kan ge honom en regeringspost och ett äktenskap med sin förlovade skönhetsdrottning. Somaly. Sary , hårdför minister i Sihanouks regering, vill inte bara vinna valet utan har även fått upp ögonen för Somaly. Ur följderna av detta politiska drama utvecklas landets folkmord 20 år senare allt enligt Peter Fröberg-Idlings första roman.

På kollisionskurs med historien -En ny syn på Vietnamkriget

Seminariet med Cornellprofessorn Fredrik Logewall och professor Stein Tønnesson den

19 november handlade om Fredriks senaste bok *Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America's Vietnam*. Föreläsarna redovisade hur Förenta Staterna trots att de tidigt såg de hinder som stod i vägen för Frankrikes seger mot Ho Chi Minhs revolutionära styrkor utan beaktande därav byggde upp och försvarade Sydvietnam., vilket ledde till ett nederlag liksom Frankrike.

Gummiproduktion i Norra Laos: en väg framåt ?

Anna-Klara Lindeborg, filosofie doktor i kulturgeografi vid Uppsala Universitet redogjorde för resultaten av sin doktorsavhandling, där hon studerat vardagslivets förändringar i relation till gummiproduktionen med fokus på relationen mellan män och kvinnor. Avhandlingen visar att kvinnor är aktiva aktörer, vars status tenderar att höjas. Samtidigt ersätts vissa arbetsuppgifter av avlönade män, då arbetet på plantagen intensifieras, arbete som tidigare utförts av män och kvinnor tillsammans. Mötet ägde rum den 3 december.

AGENT ORANGEINSAMLINGEN

Arbetet med att äntligen utbetala Vietnamhjälpens insamlade medel för offren till Agent Orange har intensivt diskuterats under årets styrelsesammanträden. Genom Evas Lindskogs försorg har styrelsen funnit en lämplig samarbetspartner, Office of Genetic Counseling and Disabled Children (OGCDC) i Hue som ligger under Hue University of Medicine and Pharmacy. Styrelsens intention och förhoppning är att de drygt 40.000 kronorna skall mångfaldigas genom att utarbeta ett projekt och söka stöd för detta hos Forum Syd.

KONTAKTER I SAMARBETSLÄNDERNA

Kommittén har haft kontakter via brev och mejl med Föreningen för Agent Orange-offren i Vietnam (VAVA), företrädare för Vietnamesisk-Svenska Vänskapsföreningen och dokumentationscentret i Phnom Penh (DC-CAM).

VIETNAMHJÄLPEN

Under året insamlades xxxxx kronor till Vietnamhjälpen.

ORGANISATION OCH EKONOMI

Vid verksamhetsårets slut hade kommittén närmare 200 personer i sitt nätverk, vilka skriftligen inbjuds till kommitténs seminarier och möten. Till de medlemmar, som kommittén har e-postadresser sänds även en elektronisk påminnelse av kommittén webansvarige. Medlemsantalet har sjunkit beroende på att medlemmar avlidit.

Medlemsavgiften är 100 kronor för enskild medlem, 150 kronor för lokal organisation och 300 kronor för riksorganisation. För det ekonomiska resultatet hänvisas till de ekonomiska berättelserna kommittén och Vietnamhjälpen.

SLUTORD

Kommitténs uppgift förblir att fortsätta arbeta för att stärka solidariteten med folken i de tre nationerna , öka kunskapen om deras historia, aktuella samhällsfrågor och problem samt föra en dialog om mänskliga rättigheter och demokrati med företrädare för deras regeringar

En annan central uppgift blir att vidareutveckla kontakterna med de krafter i de tre länderna, som arbetar för demokratisering och ökat kvinnoinflytande samt stödja miljöarbetet och anpassningen till klimatförändringen i regionen.